



## SCHOOL EN PAROCHIE, SAMEN IN DE BRES VOOR JEZUS

*Op heel wat plaatsen in ons bisdom werken scholen en parochie op vruchtbare wijze samen. In Westmeerbeek bundelen de Vrije Basisschool De Schatkist en de parochie Sint-Michiel elk jaar opnieuw de krachten om Jezus en zijn boodschap extra in de verf te zetten. Dit op tal van manieren, zowel inhoudelijk, informatief als bemoedigend.*

*Brigitte Deckers,  
directrice De Schatkist,  
Renilde Haesevoets,  
parochie-assistente*

### Jezus doen

In de advent en in de veertigdagentijd maakt onze school dankbaar gebruik van het materiaal dat Welzijnszorg en Broederlijk Delen ter beschikking stellen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen aandacht hebben voor armoede en onrecht in onze wereld, zowel dichtbij als veraf. We sluiten deze periodes telkens af met een viering in de kerk. We blikken terug op alles wat de kinderen in de klas leerden en kijken vooruit naar het feest van Kerstmis en Pasen. Sinds enkele jaren mogen we ook rekenen op het oudercomité dat mee de Koffiestop aan onze schoolpoort organiseert.

### Jezus verkondigen

School, parochie en gezin dragen samen de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel. De parochie speelt informatie door via de school, zoals de uitnodigingen voor de ouderavonden, de catechesebijeenkomsten en de vieringen. Deze informatie wordt ook opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief van onze school. Ook federatieve initiatieven maken we bekend, zoals het Roeach-project voor kinderen, een catechese-aanbod op zondag. Dit kan een aanvulling zijn op wat de kinderen leerden op school. Het programma wordt in overleg met de scholen opgesteld.

### Feesten met Jezus in het midden

Vorig jaar vierde onze school haar honderdjarig bestaan. De festiviteiten, waaraan de parochie actief meewerkte, vonden hun bekroning in de zondagsviering in de kerk waarin onze nieuwe vlag gewijd en gezegend werd.

In oktober vorig jaar zetten we samen onze schouders onder het project *Klokkenluiders op school*, dat het bisdom lanceerde in het kader van het Jubeljaar. Het werd een week waarin elke klas aandacht schonk aan het jubelproject *Kerk onder Stroom*, feestelijk afgesloten met een mooie en zinvolle viering in de kerk, voorbereid door de werkgroep pastoraal en de parochieverantwoordelijke. Als kers op de taart mochten we hierin onze bisschop Johan Bonny en zijn delegatie welkom heten.

“ *We blijven zoeken hoe we samen die christelijke identiteit van onze school en onze parochie glans kunnen geven.* ”

### Samen rond het houtskool- vuur met vis erop en brood

Om de visietekst van ons bisdom beter te leren kennen, nodigden we vanuit de school onze parochie-assistente uit op onze personeelsvergadering. Ze nam ons mee op verkenning langs enkele werkpaden. Samen zochten we naar mogelijkheden om onze christelijke identiteit nog helderder te maken.

Om de samenwerking tussen parochie en school te optimaliseren, ontmoeten wij, directrice en parochie-assistente, elkaar geregeld. Niet enkel om te plannen of te vergaderen, maar ook om elkaar te bemoedigen en vooral om te blijven zoeken hoe we samen die christelijke identiteit van onze school en onze parochie glans kunnen geven.